

## Valgets skjulte støtter (Magasinet Penge)

Tema: Dansk politik  
Fag: Samfundsfag  
Målgruppe: Lærere på gymnasiale uddannelser

DR1, 11.05.2011, 25 min.

Enhedslisten har offentliggjort, hvilke privatpersoner, faglige organisationer og private firmaer, der støtter partiet med økonomiske midler. Samme parti vil fremlægge et beslutningsforslag i Folketinget om, at det skal gælde for alle partier, men ingen af de andre partier ønsker at ændre den gældende lovgivning. Det kan undre, for de lande, som vi normalt sammenligner os med, når det gælder lav risiko for korruption, har stor åbenhed omkring økonomisk partistøtte. I fx Norge har der været fuld åbenhed siden 2005, og alle partier trives tilsyneladende med det. I Danmark agter ikke engang Folketingets præsidium imidlertid at tage initiativ til en lovændring, og det undrer både faglige eksperter og internationale organisationer som OECD og FN. Til valgkampen i 2007 modtog Venstre 16 millioner kroner og Konservative over 21 millioner kroner fra specielt erhvervslivet, mens Socialdemokratiet modtog 2 millioner kroner fra specielt fagbevægelsen. Disse tal fortæller dog ikke alt: Partierne skal kun oplyse, hvem der har støttet partiet med over 20.000 kroner, men oplysningspligten gælder ikke bidrag til lokale partiforeninger og enkelte kandidater. Desuden er der megen indirekte støtte, som når fx fagforeningen 3F på egne vegne laver en dyr reklamekampagne som "Skævt Danmark", som gør op med den borgerlige regerings politik, eller når tænketanken CEPOS op til valget laver en undersøgelse, hvis konklusion peger på fordelene ved lav selskabsskat. Den indirekte støtte til et parti kan også være af lavpraktisk karakter som fx gratis transport, forplejning eller indkvartering.



*Billedet er fra tv-udsendelsen.*

## Faglig relevans / kompetenceområder

### Samfundsfag A stx:

#### Sociologi

- massemedier og politisk meningsdannelse

#### Politik

- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd
- magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet

## Ideer til undervisningen

**Samfundsfag.** Udsendelsen er rent samfundsfagligt nok at betragte som forholdsvis smal, men ikke desto mindre vil den have en faglig relevans. Den vil kunne indgå som supplerende materiale i forhold til arbejdet med ovenstående stofområder.

En valgkamp er dyr, og støtten til de politiske partier ses derfor som en nødvendighed. Som en af politikkerne giver udtryk for i udsendelsen, så ved man jo ikke, hvad der virker i valgkampen, så man føler sig nødt til at spille på alle strenge – og det koster. Så diskussionen om økonomisk og anden støtte og åbenhed derom vil også ved et kommende valg have interesse. Hvad betyder den danske lovgivning på området for vores demokratiforståelse, og hvad betyder den for vores opfattelse af politikerne og de politiske partier? Er holdningen til åbenhed om valgstøtte bestemt af politisk farve, og dermed politiske grundholdninger, eller er der andre forhold, der gør sig gældende?

Man kan også dreje spørgsmålet i en mere sociologisk retning, og spørge om, hvad den manglende åbenhed om støtten til de politiske partier og deres valgkamp betyder for den politiske meningsdannelse. Er der en forskel på vægtningen af problematikens betydning, der knytter sig til politisk observans. Betyder den manglende åbenhed noget for vores tillid til politikerne? Og kan problematikken være medvirkende til at skubbe os i en bestemt politisk retning? Her er en sammenkædning med udsendelsen *POPULISME – Europa i fare* (se materialesættet Folketingsvalg 2015) relevant.

**Denne udsendelse indgår i materialesættet "Folketingsvalg 2015".**