

ISIS – terror i Irak

Tema: Det arabiske forår
Fag: Samfundsfag, historie
Målgruppe: Lærere på gymnasiale uddannelser

DR2, 17.08.2014, 30 min.

Hvad og hvem er ISIS, den ekstreme islamistiske bevægelse og hær, der for øjeblikket er ved at rive Irak fra hinanden? Reporteren Paul Wood taler med medlemmer af terrorgruppen og er øjenvidne til kampene i Irak. Men det store spørgsmål er, om de udenlandske rekrutter i den islamiske hær vil bringe terroren med tilbage til deres respektive hjemlande.

Advarsel: Udsendelsen indeholder mange særdeles voldsomme scener.



Billedet er fra tv-udsendelsen.

Faglig relevans/kompetenceområder

Historie, stx:

1989-i dag: Det globale samfund

- Danmarks internationale placering
- Nye grænser og konflikter.

Samfundsfag A, stx:**Politik**

- magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet
- forskellige typer politiske systemer, herunder EU.

International politik

- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
- Globalisering og samfundsudvikling.

Ideer til undervisningen

Tv-udsendelsen giver – gennem interviews med centralt placerede personer - et særdeles grundigt indblik i, hvad ISIS (IS) står for og hvordan de agerer. Hvordan de med et miks af "gulerod og pisk" terroriserer befolkningen i de områder, de har indtaget.

Vi bliver med journalist Poul Wood også ført helt ud i kampzonen og oplever den rystende virkelighed, hvor frontlinjen er meget diffus.

Et centralt tema i udsendelsen er "hvem der kæmper mod hvem og hvorfor". Det er et særdeles komplekst problem, som stort set er umuligt at give et fyldestgørende svar på, men ikke desto mindre, giver udsendelsen et fornuftigt indblik i problematikken. Herunder svaret på hvordan det kunne lykkes IS med få tusinde mand under våben at fordrive den Irakiske hær med over 100.000 mand.

Vi står med andre ord over for en helt ny geopolitisk situation, der truer hele regionen og dermed også Europa og USA. Det har medført, at der er dannet en helt ny koalition, som også Danmark deltager i, med det mål for øje at nedkæmpe IS.

Historie: Udsendelsen kan bruges som optakt til eller indlæg i arbejdet med Det globale samfund. Vi har her at gøre med en konflikt, der foruden sine lokale konsekvenser også rækker langt ud over de mellemøstlige rammer og er blevet en global konflikt med voldsomme konsekvenser. Hvis man arbejder med emner som "Mellemøsten", "Det arabiske forår", "Terrorbevægelser" etc. kan man her få en glimrende indføring i den aktuelle situation og dens baggrund med specielt henblik på Islamisk Stat.

Ligeledes vil udsendelsen være et glimrende supplement til undervisningen i **International politik** i

Samfundsfag. Vi kommer tæt på IS og deres metoder, og samtidig får vi et indblik i IS's baggrund og dermed forudsætninger. Udsendelsen giver også svar på, hvilke ambitioner der driver IS.

Sidst – men ikke mindst, kan udsendelsen danne baggrund for et mere globalt perspektiv på terror. Hvilken betydning har IS for den aktuelle terrortrussel? Er IS arnested for terrorister? Er IS en trussel mod de åbne vestlige demokratier? Og er IS med til at sætte den politiske dagsorden i de vestlige demokratier? Hvordan kan man i en globaliseret verden bedst bekæmpe terrorisme?

Denne udsendelse indgår i materialesættet "Det arabiske forår".