

Den islamiske stat indefra

Tema: Det arabiske forår
Fag: Samfundsfag, historie
Målgruppe: Lærere på gymnasiale uddannelser

DR2, 11.09.2014, 40 min.

Amerikansk dokumentar fra 2014. Den islamiske stat, IS, en sunnimuslimsk gruppe, der tidligere havde tilknytning til al-qaeda, har erobret store dele af Irak og Syrien og proklameret oprettelsen af kalifatet med lederen Abu Bakr al-Baghdadi som kalif. Med masser af kontanter og bevæbnet med beslaglagte amerikanske våben fra de seneste sejre viser den islamiske stat ingen tegn på opbremsning. VICE News reporteren Medyan Dairieh har tilbragt tre uger sammen med den islamiske stat i Irak og Syrien og har som den første og hidtil eneste journalist fået mulighed for at dokumentere gruppen inde fra.



Billedet er fra tv-udsendelsen.

Faglig relevans/kompetenceområder

Historie, stx:

1989-i dag: Det globale samfund

- Danmarks internationale placering
- Nye grænser og konflikter.

Samfundsfag A, stx:**Politik**

- magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet
- forskellige typer politiske systemer, herunder EU.

International politik

- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
- Globalisering og samfundsudvikling.

Ideer til undervisningen

Tv-udsendelsen giver et sjældent indblik i de værdier og grundholdninger, som Islamisk Stat (IS) står for og styres af. Man ser hvordan IS gennem frygt, tvang og straf udøver en bastant adfærds- og holdningsregulerende kontrol og indoktrinering, kaldet "positiv indgriben". Grundværdierne er Guds ord som de er nedfældet i Koranen og udlagt af kalifatets overhoved "de trofastes fyrste, muslimernes kalif" Abu Bakr al-Qurashi.

Vi får beskrevet retssystemet, synet på kvinder, børn og familie, handel og religiøs adfærd.

Udsendelsen giver derfor mulighed for at arbejde med værdier og holdninger som de kommer til udtryk i såvel teori som i praksis. Det vil være oplagt at sammenholde den grundlæggende samfundsforståelse, som den kommer til udtryk i de IS – erobrede områder med den herskende samfundsforståelse i de vestlige demokratier. Er krigen mod IS en krig om land, eller er det (også) en krig om værdier og holdninger?

Samtidig ligger der i det videre arbejde en mulighed for at komme dybere ned i årsagerne til konflikterne i regionen. Hvordan udfoldes islam i de forskellige lande? Hvordan er andre religioners betingelser i regionen? Er konflikten sande baggrund et spørgsmål om religion eller verdslig magt?

Sidst – men ikke mindst, så er IS betydning ud fra et globalt syn, overordentligt interessant at undersøge. Hvilken betydning har IS for terrortruslen? Er IS arnested for terrorister? Er IS en trussel mod de åbne vestlige demokratier? Og er IS med til at sætte den politiske dagsorden i de vestlige demokratier? Hvordan kan man i en globaliseret verden bedst bekæmpe terrorisme?

Denne udsendelse indgår i materialesættet "Det arabiske forår".