



# Læs med Messi



## Messi til fodbold

### Kapitel 1 Messi møder Villads

**Messi:** Hej Villads.

**Villads:** Hej Messi.

**Messi:** Så er stjernespilleren ankommet.

**Villads:** Hvor er det dejligt, du kan komme i dag.

**Messi:** Det forstår jeg godt, du er glad for. Hov, der ligger nogle bolde. Hmm måske er du den heldige, der må røre Messis gyldne poter... Eller dig.

**Villads:** Husk Messi, når man er til fodboldtræning, så skal man følge reglerne og gøre, hvad træneren siger.

**Messi:** Ja ja, det bliver lige så nemt nemt nemt for mig som at klø mig bag øret. Prøv at se!

**Villads:** Man kan ikke bare gøre, hvad man vil.

**Messi:** Slap af, Villads. Messi har styr på det. Åh, måske skulle jeg låne dine fodboldstøvler og spille i? Ej fj, Villads. De lugter af sure tæer. Dem skal jeg altså ikke have på.

**Messi:** Hallo, hvad er det derude? Et kæmpe toilet med bruser i loftet. Lige et sted for Messis gyldne dråber. Jeg pisser lige her. Og pisser lige her.

**Villads:** Messi, kom her. Kom her, Messi.

- Messi:** Sejt toilet I har, Villads. Tisser du også derude?
- Villads:** Nu starter træningen, og vi skal altså komme til tiden.
- Messi:** Rolig, min ven. Husk, en rigtig stjernespiller har aldrig travlt. Jeg skal jo spare på kræfterne, så jeg kan score mine 100 mål.

## Kapitel 2 Til fodboldtræning

- Træner:** Godt, knægte, så blev det fredag. Velkommen til. Normal fredagstræning. Det bliver, som det plejer bortset fra, at vi har Messi med i dag.
- Messi:** Hov, træneren sagde mit navn, Villads? Han fortæller sikkert de andre, at jeg er den bedste.
- Villads:** Husk det nu, Messi, følg reglerne og gør, hvad træneren siger.
- Messi:** Ja ja. Men skal vi ikke i gang eller hvad? Vi er jo kommet for at spille fodbold, ikke for at snakke, vel, træner?
- Træner:** Er I klar? Vi kører.
- Messi:** Så, nu går vi i gang. Jeg starter lige stille ud, så de andre ikke bliver forskrækkede over, hvor god jeg er. Og så er Messi på bolden. Publikum er ellevilde. Han tryller, og han dribler.
- Træner:** Husk nu på, Messi er ny. Messi har ikke jeres tempo endnu.
- Messi:** Hvad??? Ham træneren ved slet ikke, hvad han snakker om. Jeg er den hurtigste her på banen. Nu skal jeg vise jer fart, drenge. Se lige, hvor hurtigt jeg løber. Og igen. Se mig. Tjek lige min fart, alle sammen. Nu er du nok imponeret, hvad, træner? Så se lige her. En Messi-tackling. Messi angriber. Bum. Nemt nemt nemt. Nu har jeg dig.
- Træner:** God tackling, Messi.
- Messi:** Og så lige en tackling til sidst – i numsen.
- Træner:** Bare fortsæt her.

**Messi:** Hvad så, træner, så du min Messi-tackling? Og Villads, så du tacklingen?

**Villads:** Messi, du gør jo slet ikke, hvad træneren siger.

**Messi:** Jeg har jo ikke tid til at høre efter, hvad træneren siger, når jeg skal vise mine Messi-tacklinger.

**Messi:** Så må ham træneren altså vente.

**Villads:** Du kan ikke bare lave dine egne regler. Du skal lytte til, hvad træneren siger.

**Messi:** Okay, Villads. Så skal jeg nok gøre, hvad træneren siger.

**Træner:** Messi – ind på målet!

**Messi:** Nå nå, træner. Synes du, jeg er så god, så jeg også skal vise de andre, hvordan man lige står på mål? Heldigt, for det er nemt nemt nemt for mig at være målmand også. Øh men, hvordan kommer jeg egentlig ind i målet? Ah ha, her er dørene. Sådan der. Det her mål virker lidt stort, synes jeg. Nå pyt, jeg hopper bare fra den ene ende til den anden. Ingen bolde kommer forbi mig.

**Træner:** Bredballe, kom, vi liner den op her. Villads, forrest med bold, kom. Du må gerne komme tættere på, Villads.

**Messi:** Du kommer bare så tæt på, du vil, Villads. Jeg tager alle bolde.

**Træner:** Ingen grund til at skåne Messi. Han har gjort det fint i dag. Kom med den.

**Messi:** Jeg kan lide dig træner. Endelig én, der ser mit store fodboldtalent. Næste stop, Messi på landsholdet. Hov, vent, drenge. Pause pause. Jeg kan mærke, naturen kalder. Og når naturen kalder, så lytter man efter. Det gør jeg i hvert fald. Åååh, hør de gyldne dråber risle. Selv tak, græs. Okay, du scorer aldrig på mig, Villads. Så, nu tager Villads tilløb. Han sparker. Åårhh en hård inderside. Bolden flyver afsted. Hov, der er nogen, der har spildt chips. Dem skal jeg altså lige have væk. Hvad? Hov? Nej, det er snyd, det gælder da ikke. Der er ikke mål. Jeg var ikke klar. Der er omspark. Snyd. Ej, de har slet ikke forstået, at når man er målmand, skal man altid holde sit mål rent, også for mad. Villads altså, din snydepels. Dit mål tæller ikke. Men du er god nok alligevel. Det er I alle sammen. Så er der Messi-autografer til alle – med tungen altså. Og

du får én, ja. Og dig også. Og du skal da heller ikke snydes. Og du får lige en ekstra lang og våd tunge-autograf. I er vilde med mig. Det er så dejligt at møde sine fans. Hvor er I bare søde. Ja ja, jeg kan godt mærke, I synes, jeg er sej. Åh, det er skønt at være stjerne.

### Kapitel 3 Fodboldkampen

**Træner:** Klar til kamp. Vi spiller gul mod sort, som vi plejer. Kæmp for hinanden, hjælp hinanden. Og husk nu, a-f-l-e-v-e-r, hvad siger det?

**Alle:** Aflever.

**Messi:** Ja nemlig – aflever til Messi.

**Træner:** Line op.

**Messi:** Så skal der lige varmes op. Jeg pisser lige op ad dig. Hvorfor griner I? Det her er sådan, alle de store stjerner gør. Kom så, så går vi i gang.

**Villads:** Så, Messi, nu vinder vi.

**Messi:** Nu skal I bare se, hvad far her lige hiver ud af hundearmet. Først uden om alle de store stjerner. Og sådan. Snydt Haaland. Og dig også, MBappé og nælle på dig, Ronaldo. Du er for gammel. Og så en inderside. Måål!! Og en inderside mere og en, to, tre og hovedstød og lige med rumpetten. Ja!!! 100 mål til Messi.

**Messi:** Øj, en dejlig drøm. Nu er det tid til at score 100 rigtige mål.

**Villads:** Messi, du skal score et mål.

**Messi:** Jeg skal faktisk score 100 mål, Villads. Og det bliver nemt nemt nemt for Messi. Skyd bolden herover, så skal far her nok vise jer, hvordan man gør. Åh, ja tak. Ej, unfair. Jeg faldt. Dommer! Der var hul i banen. Obstruction og rødt kort og gult kort også og straffe! Nej?? Nå, men så er jeg på benene igen. Nu skal jeg bare have fat i den bold. Hurtigere Messi. Oh yeah, Messi han dribler. Ej hallo – der var lige en, der tog bolden fra mig. Det må man altså ikke. Dommer, der er frispark og indkast også. Kom lige tilbage med den. Og finte. Snydt, grønært. Nu scorer jeg. Okay.

Okay – flyt dig. Højre, venstre. Væk med dig og Messi han scorer, og publikum går amooook! Så er der autografer. Bare rolig, drenge, ingen bliver snydt.

**Villads:** Hvor var du sej, Messi.

**Messi:** Jeg sagde det jo, Villads. Der er mål i den her hund.

**Træner:** Kampen er slut. Det bliver 1-0 på et fantastisk mål af Messi. Tak for i dag.

#### **Kapitel 4 Messi siger farvel til Villads**

**Villads:** Tak for i dag, Messi. Det har været rigtigt hyggeligt, og du var rigtig god, selvom du ikke helt lyttede til træneren.

**Messi:** Hvad mener du, Villads? Jeg skulle jo vise jer, hvordan man laver Messi-tacklinger.

**Villads:** Og du fik jo faktisk også scoret. Men det handler jo bare om at have det rigtigt sjovt.

**Messi:** Ja ja, Villads, jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg fik bare ikke lige scoret 100 mål i dag, men det var megasjovt at score ét. Så venter jeg bare til næste gang med at score de der 100 mål. Nå, nu daffer jeg. For jeg kan mærke, at der er nogle gyldne dråber, der gerne vil spredes. Vi ses.

**Villads:** Hils HundeBanden. Vi ses!