



Læs med
Ollie



Ollie til fødselsdag

Kapitel 1 Ollie møder Freja

Ollie: Juhuuu! Er det her, der er fødselsdag? Vroom. Hov, jeg løb vist lidt for langt. Sådan der. Hej.

Frejas mor: Hej Ollie. Det var godt, du kunne komme, så vi kan få fejret Frejas fødselsdag. Kom, vi skal ind og synge.

Ollie: Ja, jeg elsker at synge fødselsdagssange. Nu kommer vi, Freja. Ej, prøv at se. Hun sover. Jeg må hellere vække hende. Godmorgen!

Alle: I dag er det Frejas fødselsdag.

Ollie: AV. Gør lige plads, der kommer en hund. Ja, gør lige plads til mig her, tak. Jeg kommer for at nusse, er du klar? Hej Freja. Tillykke!!!

Alle: Godmorgen, skat.

Frejas mor: Tillykke med fødselsdagen.

Ollie: Åh, det er hyggeligt med fødselsdag. Men gad vide, hvornår der kommer nogle gaver til mig? Uh, måske den der, den er til mig? Det er godt nok sødt, du åbner den for mig, Freja.

Freja: Neeej, tak!

Ollie: Nå, det var nok til Freja. Øv.

Freja: Nej, Ollie, der er ikke flere gaver dernede.

Ollie: Er du sikker, Freja?

Freja: Ollie, der er ikke mere dernede.

Ollie: Måske der gemmer sig en lille gave til mig. En snack måske?

Freja: Ollie, det er min gave.

Ollie: Okay, okay. Men kan vi ikke bare dele? Åh, en gave mere til Freja. Jeg troede, alle fik gaver til en fødselsdag. Hvad er det, Freja? Er det noget, der kan spises? Av. Freja, du er jo helt vild. Pas lige på min snude. Jeg søger lige dækning.

Freja: Uh, det er Hedvig.

Ollie: En bamse, der hedder Hedvig? Den må jeg nok lade være med at spise.

Frejas far: Kunne de bruges?

Freja: Ja.

Frejas mor: Det er jo godt, skat.

Freja: Åh. Tak.

Frejas mor: Velbekomme, skat.

Freja: Det er så nogle fine ting.

Ollie: Øv, altså, der var ikke nogen gave til mig. Men måske jeg får en senere, hvis jeg er heldig. Nå, hvad skal vi nu, Freja?

Kapitel 2 I køkkenet

Freja: Så har vi pakket gaver op. Nu skal vi lave kage.

Ollie: Hørte jeg rigtigt? Sagde du kage?

Freja: Kan du ikke hjælpe mig med det?

Ollie: Jo, det vil jeg megagerne hjælpe med. Kageeksperten Ollie til tjeneste.

Freja: Så skal vi lave kage, for mormor og morfar kommer senere, og når der kommer gæster for at fejre éns fødselsdag, så skal man lave noget lækkert til dem.

Ollie: Når du siger lækkert, så har du min fulde opmærksomhed.

Freja: De kommer jo for at fejre én, så skal man også være lidt sød mod dem.

Ollie: Freja, jeg er jo faktisk også kommet for at fejre dig. Og jeg elsker også søde ting – så vi kunne måske starte med at lave noget sødt til mig for eksempel? Åh, er det til mig?

Freja: Vi skal også have marmelade i.

Ollie: Ja, den er god nok, den der. Det er marmelade. Masser af det! Kunne jeg ikke få lov til at smage lidt, når jeg nu sidder helt pænt? Freja, jeg sidder lige her. Jeg er en nuttet hund, der er sulten. Freja, jeg er faktisk ved at dø af sult. Så lækkersulten – prøv at høre min mave, den rumler efter noget lækkert. Yes! Jeg vidste, du ikke kunne stå for min nuttethed.

Freja: Du må ikke sige noget til mor.

Ollie: Jeg siger jo ikke noget. Nå, lad os smage på det. Hvad er det? Det er ikke marmelade. Men som min mor altid siger: "Man ved aldrig, om noget er klamt, før man har smagt på det". Uh, det smagte jo faktisk meget lækkert alligevel. Har du mere? Freja, hallo? Hallo? Har du mere? Hallo? Freja, nu hypnotiserer jeg dig med mine nuttede hundeøjne, til du giver mig noget lækkert.

Freja: Hmm, vil du smage et hindbær?

Ollie: Yes, det virkede! Vent, vent, hvad? Den er ikke usund nok. Den springer jeg lige over. Har du noget andet lækkert deroppe?

Freja: Flødeskum er noget af det vigtigste på lagkagen.

Ollie: Åh, det ser lækkert ud. Mine tænder løber i vand.

Freja: En kage har brug for flødeskum.

Ollie: En Ollie har også brug for flødeskum.

Freja: Okay, du får også lidt.

Ollie: Ja tak! Åh, hov, hvor blev den af? Der var den. Det smager altså bare så lækkert, det her. Øj, jeg elsker at være med til at lave kage.

Freja: Er den ikke blevet flot?

- Ollie:** Jo, og jeg er klar til at spise den nuuuu!
- Freja:** Nu mangler jeg kun at lave din, og i mellemtiden kan du lige hjælpe mig med at gøre den her ren.
- Ollie:** Det kan jeg i hvert fald. Det er lige en opgave for mig. Du siger bare, hvis du har noget andet, jeg skal gøre rent. Vupti! Så er den ren og klar igen.
- Freja:** Det bliver en lækker lagkage. For dig.
- Ollie:** Nøj, hvor er det sødt af dig, Freja. Du laver en kage specielt til mig. Og du laver endda min yndlingskage – en Ollie Special. Lagkage med flødeskum og torskerogn.
- Freja:** Så er din kage færdig.
- Ollie:** Fedt, fedt, fedt, fedt. Jeg spiser den med det samme.
- Freja:** Nej, du må ikke bare spise din kage. Du skal vente, til gæsterne kommer.
- Ollie:** Hvad? Der er godt nok mange regler til fødselsdag. Så må de gæster altså gerne snart komme.
- Freja:** Men du må godt lige få et lille stykke snack.
- Ollie:** Du kender vejen til mit hundehjerte, Freja.

Kapitel 3 Fødselsdagsfest

- Ollie:** Åh, endelig er der kage. Det er så svært at vente. Altså, hvornår kommer de der mormor- og morfar-gæster?
- Freja:** Nå, nu kommer mormor og morfar.
- Ollie:** Endelig!
- Morfar:** Hej.
- Ollie:** Hej morfar. Og hej mormor. Mums, mormor, du smager godt.
- Morfar:** Åh, det ser da dejligt ud, det der.

Ollie: Det synes jeg også, morfar.

Freja: Ollie, nej, ikke endnu.

Ollie: Nå ja, man skal jo vente på gæsterne. Og så lige hilse pænt først.

Freja: Tak.

Ollie: Ej, altså, de regler. Retter du lige på hatten en gang? Jeg vil gerne se flot ud til festen. Tak. Åh, hvor vi hygger. Men altså, hvornår skal vi spise den kage? Jeg har ventet så længe nu. Men hov, hvad er det?

Kagen: Spis mig.

Ollie: Det er, som om kagen taler til mig.

Kagen: Spis mig.

Ollie: Kagen siger jo selv, at jeg skal spise den. Så jeg må hellere gøre, som den siger. Juhuu.

Kagen: Spis mig.

Ollie: Jeg bliver aldrig mæt. Jeg kan spise den her kage for evigt. Åh, øv. Det var jo bare en drøm. Men en dejlig drøm. Øj, de andre har gået i gang med kagen.

Morfar: Ej, du må ikke få den.

Ollie: Tilbageatrækning.

Morfar: Nej, det må du da ikke.

Ollie: Undskyld. Ham morfar, han er altså ikke lige til at snyde.

Freja: Ej, Ollie, det er jo min kage.

Ollie: Åh ja, det glemte jeg altså bare lige, for den ser jo så lækker ud. Men jeg er vist tilgivet. Sikke et dejligt kram.

Freja: Du har været så god til at hilse på vores gæster, Ollie. Nu har du vist også fortjent at få din kage.

Ollie: Åh, endelig. Den kage har jeg ventet så længe på. Jeg har virkelig fortjent den, hvis jeg selv skal sige det. Den her, den tager jeg bare lige i én bid. Orv, hvor jeg altså bare elsker torskerogn. Og så med

peanutbutter og flødeskum. Mmm, hvor er det lækkert. Det skulle alle tage at prøve.

Søster: Ollie, du spiser hurtigt.

Ollie: Hurtigt? Det er nok jer, der spiser langsomt. Freja, jeg går lige herovre, for jeg tror, jeg skal slå en prut.

Freja: Ej, Ollie.

Ollie: Åh jo, det skulle jeg. Undskyld. Det er nok alt den kage.

Kapitel 4 Ollie siger farvel til Freja

Freja: Ollie, tusind tak, fordi du har været med til at fejre mig. Du har været så tålmodig, så jeg har også noget til dig.

Ollie: Wow – er den til mig? Jeg troede aldrig, jeg ville få en gave. Det har været verdens bedste fødselsdag. Woop woop woop. Hvad er det her? En tacomad. Mange tak for gaven, Freja. Jeg elsker taco. Det er ren smovsemad.

Freja: Hej, hej, Ollie. Hils HundeBanden fra mig. Tak, fordi du kom og fejrede min fødselsdag med mig.

Ollie: Selv tak, Freja. Det har bare været verdens bedsteste, bedsteste dag. Vi ses.