

HISTORIEN OM EGETRÆET

Interaktiv tekst med dialog

Har du nogensinde prøvet at kigge på stjerner? sådan rigtig kigget op på dem og set, hvordan de blinker?

Dér, højt oppe på himmelen, sammen med månen, og solen, og stjernerne... Der hænger vores jordklode. Og hvis man kommer flyvende hen mod vores jord, så vil man opdage at den er blå og grøn. Den er blå, fordi der er vand og den er grøn, fordi der er planter og træer...der er nemlig gået liv i jorden...

Nu skal du bare høre:

På en stor mark, stod engang et kæmpestort egetræ...Det havde stået der i mange hundrede år. Nede i jorden var rødderne dybt begravet. -Rødderne vokser ned gennem mange lag af jord og ler og sten. Der midt på marken stod det i al slags vejr...Og når det regner, så suger egetræet vandet ind i rødderne og op igennem stammen, igennem grenene og helt ud til alle de mange blade, som blæser i vinden...Prøv en gang, at ræk dine arme op i luften og lad dine fingre være bladene, der blæser i vinden - hvordan lyder det når det blæser?...**inddrag eleverne i at lave lyden.** ”

PAUSE MED DIALOGISKE SPØRGSMÅL “2:32” på lydfilen”

-Hvad ved vi egentlig om et egetræ? -har et egetræ hud? - prøv at tag fat i et stykke af din hud på din hånd, kan du nive i det? -Gør det ondt? Hvad med et træ, hvordan ser huden ud på et træ? Hvordan kan det være træet ikke vælter? Hvordan står træet fast på jorden?

Træet stod der helt alene midt på marken...Faktisk havde det aldrig været tæt på særlig mange mennesker... Men i dag var en anderledes dag.

-En mand i orange tøj og kasket på hovedet stod lige ved siden af træet. I hånden havde manden... en motorsav...

Fortælleren:

“Kan du også sige som en motorsav”? **Inddrag eleverne i at skabe lyden af en motorsav**

Manden skulle lige til at save i træet, da en dyb stemme pludselig sagde:

Egetræet:
Stop !!!!!

Manden stoppede sin sav, og kiggede forvirret rundt ... Der var nogen der sagde stop, hvem kunne det mon være...? Mærkeligt! Manden startede igen sin motorsav... **Inddrag eleverne i at skabe lyden af en motorsav**

Egetræet:
Stop !!!!!

-Lød det igen.

Manden stoppede sin sav igen. Var det mon hans chef, der lå og ringede nede i hans lomme? -han kiggede på sin telefon "Næ heller ikke"?

Manden skulle lige til at starte saven igen, da han pludselig opdagede, at det var egetræet der talte til ham!

Egetræet:

Jeg er Egetræet og jeg hører sammen med dig... og alt andet levende her på jorden...

Manden i det orange tøj var lige ved at falde bag over af bare overraskelse...Et talende træ! Det var simpelthen for vildt...Han kløede sig i håret og pludselig begyndte træet at synge!

Inddrag eleverne og syng med på rappen. Tramp evt.i takt til beatet.

EGETRÆETS RAP "4:48" på lydfilen

Jeg er egen og jeg gør
midt på vores vilde jord

Jeg kan blive mega stor
leve længere end du tror.

Manden stod med åben mund og kiggede op på Egetræet
Jamen altså træer kan da overhovedet ikke tale!!!... eller synge !!!

Egetræet:

Nå javel ja så siger vi det... Men øhhh hvad skal du med den motorsav...der???"

Manden kiggede ned i jorden:

"Øhhh ik' noget"

Egetræet sagde :

"Jeg har forstået, hvad du skal med den..."

Manden sukkede og så så op på egetræet,

Manden:

du kan jo ikke stå der for evigt vel?...På et tidspunkt skal vi jo alle sammen... dø!!!

-Og nu er det altså blevet din tur Hr. egetræ...

Egetræet rømmede sig:

"Hm Hm! Du skal bare lige vide... at hvis du slår mig ihjel, så dør der også en masse andre levende væsner og dyr... Ved du, hvor mange dyr og små insekter som bor her

inden i mig? ...Og også uden på mig.

Se nu der på mine grene... oppe i toppen...Ja lige der ...kan du se den røde buskede hale...nej nu hopper den sørme længere ned mod dig, kan du se den”?

Manden:

“Naaaj ja det er jo et egern!

Hov se nu hopper den jo ind i hullet midt på din stamme!...gør det ikke ondt”?

Egetræet:

“Nej ikke spor, her inde i min stamme bor der en hel egernfamilie.

Men hvor skal egernfamilien nu bo, hvis du fælder mig” ?

Manden tog kasketten af og kløede sig i håret...en sommerfugl med gule vinger dansede rundt om manden og satte sig på toppen af hans hoved. Manden baskede til sommerfuglen, fordi det kildede ...

Sommerfuglen sagde:

“Wuuuhuu hvor er du voldsom...dine hænder kan jo knuse mig på et øjeblik...Tænk lige på hvad du går laver”...Og så fløj sommerfuglen fornærmet videre...

Manden stod med åben mund og gloede efter sommerfuglen.

Manden:

“Jamen sommerfugle kan da heller ikke tale”?!?

Egetræet smilede til manden:

Egetræet:

“Kan de ikke?” -Hvem har mon fortalt dig det”?...

Manden:

“Nej nu må det her altså holde op”!!!

Manden så bestemt på Egetræet.

Manden:

“Altså jeg har fået besked på at bygge en vej her!...-og der står du faktisk ret meget i vejen... Hr. Egetræ! Ja der kan jo ikke stå et træ midt på vejen...-så kører folk jo bum lige ind i dig”

Egetræet kiggede på manden og sagde:

“Jaaa I har så travlt I mennesker. I skynder jer så meget, så I næsten glemmer at trække vejret. Men ved du egentlig, at det er mig og alle de andre træer, som laver luftenDet er jo luften, som holder dig i live? “

HJERTE RYTME Lydfil 10:06

Inddrag eleverne: Lyt til hjerterytmen i historien og prøv om I kan klappe på brystet lige der hvor hjertet sidder. Prøv at klappe i takt til rytmenja sådan der.

Egetræet:

Prøv at tage en dyb indåndning og pust langsomt ud... **Inddrag eleverne i dyb ind- og udånding.** Kan du mærke luften? Ja sådan prøv nu igen... Hvis der ikke var træer så ku' I slet ikke trække vejret.

Manden kiggede skamfuldt ned på sin motorsav... Hvad skulle han dog stille op med det gamle egetræ? han kiggede ned på jorden og så en lang række af myrer som kravlede ind under barken på træet. Han kiggede op på det store træ, det var faktisk et meget smukt træ.

En fugl sad og sang på en gren... Pludselig fløj den ned og satte sig på kanten af sin lille rede, hvor alle de små fugleunger sad og pipede løs

Hvordan tror I sådan nogen fugleunger lyder? Inddrag eleverne i at lyde som fugleunger: "Pipipiip Pipipiip"

Manden kiggede på fuglene og egetræet og den lille gule sommerfugl, som var vendt tilbage... Han lagde sin hånd på egetræets stamme og mærkede tydeligt, hvordan egetræet var fuld af liv.... Men pludselig... var der en telefon der ringede... manden ledte febrilsk i sin lomme og greb så telefonen...

Manden:

"HALLO Ja ja det er mig ... Ja jeg står her ude, hvor vi skal bygge vejen... Hvad siger du!!! er Dampromlen på vej... ja ja jeg ved godt vi har travlt... ja jeg ved godt vi skal være færdige ... i dag!"...

I det samme kom en damptromle kørende og en anden mand steg ud og de to begyndte at tale sammen...

Ku du nu tænke dig en lykkelig slutning eller en ulykkelig slutning? Okay først får du den ulykkelige

Ulykkelig slutning:

For tredje gang den dag startede manden....sin motorsav ... **inddrag eleverne i at skabe lyden af en motorsav**

Manden kiggede beslutsomt på Egetræet:

"Nu har jeg ikke tid til at hører mere på dig. Hr. Egetræ, Mit arbejde skal være færdigt i dag!"

Og så savede manden træet midt over.

Ud hoppede egerfamilien, Hr. og fru spurv, en hel flok myrer og et par bænkebidere.

De stod og kiggede lidt på det gamle egetræ som nu lå på jorden.

Så gik de i samlet trop, ud ad vejen for at prøve at se om de kunne finde et nyt sted at bo...

Egetræet blev savet i stumper og stykker og brugt som brænde i en brændeovn den vinter.

Det var selvfølgelig rigtig trist....

Men heldigvis er der også en lykkelig slutning. Den er lidt anderledes. Så vi skal tilbage til lige før egetræet bliver savet over.

Lykkelig slutning:

Manden lagde sin motorsav og kiggede op på egetræet:

“Ok Hr. egetræ jeg er faktisk ikke så dum, jeg kan godt se hvad du mener med at vi hænger sammen du jeg, og nu har jeg fået en idé...

Jeg har lige talt med manden med dampromlen, ja ham som skal lave vejen, og vi er enige om at lave et sving så vejen går uden om dig. Og så vil jeg anlægge en lang række af små nye egetræer som vokser langs med vejen....Det ku' være et smukt syn”.

Egetræet smilede bredt:

"Det var en fin tanke...Husk hvor mange liv der bliver redet, når du passer godt på mig... Vores allesammens...liv"

Og sådan gik det til at egetræet fik selskab af en hel lang række nye små egetræer, som med tiden voksede sig store og fik et rigt dyre og planteliv til at leve og blomstre omkring sig...

SPØRGMÅL EFTER HISTORIEN -Her kan Dialogkortene inddrages

- Hvad tænker I om at egetræet blev fældet?
- Hvad bruger vi træerne til?
- Hvad har træerne brug for?
- Hvordan ser egetræets frø ud, hvem tror I spiser dem?
- Kan vi egentlig gøre noget for at give træerne et godt liv?
- Hvordan kan vi passe godt på jorden, og egetræet?

Tegn et stort Egetræ og skriv alle de gode ideer og tanker ned inde i træet. Lad træet hænge et stykke tid, så nye ideer kan tilføjes.



Materialet er udarbejdet af Dramateket. Dramateket kobler kunst og læring. Du kan lytte til andre naturfortællinger og sange om natur og biodiversitet her: <https://www.youtube.com/@NaturAlfabetet>

Fortælling: Mette-Mille Brink, Musik: Mikkel Egelund Brink, Illustrationer: Mette Jeppesen